

## היגואר והגשם

בבית אחד הדליקו אש גדולה כדי לבשל,  
והבית התמלא עשן. כל בני הבית יצאו  
החוצה, פרטו ערומים וישנו בהם.

לא רחוק מהבית חי יגואר. يوم אחד פגש  
היגואר בגשם וזה שאל אותו: "ידידי, מה  
עשיר כאן?"

"אני מפחד את האנשים שלנים שם לפני  
הבית" ענה היגואר.

"אבל הם לא מפחדים ממי" אמר הגשם.  
"ובודאי שפחדים" ענה היגואר "אם תרצה  
לייעוך? אני אישיר מארח ביתך. לך אתה  
ושמע מה יגידו האנשים!"

הגשם הלך, התישב לא רחוק מהאנשים  
שישבו בחוץ והקשיב. היגואר התחיל לשיר  
"הו..., הו..., הו"

אמר אחד האנשים "הנה בא יגואר. יהיה עור  
נחדר לתיק הצד שלי."

היגואר המשיך לשיר "הו..., הו..., הו".  
אמר איש אחר "מחר ניקח קשתות וחצים

ונצדד את היגואר".

הגשם הלך ופגש שוב את היגואר. זה שאל  
אותו "از מה אמרו האנשים?" ענה הגשם  
"כלום, הם לא אמרו כלום. "אבל בודאי  
פחדו מני, נכון, יידי?"

ענה הגשם "אם תרצה לדעת את האמת לא,  
הם כלל לא פחדו. יודעת אתה מה אמרו? אחד  
אמר שעורף מתאים מאד לתיק ציד שלו.  
ואחר אמר שמחר יבואו לצד אותו עם  
קשתות וחצים! לא, הם לא מפחדים ממי!"  
והגם הוסיף "אבל מני כן. מני יפחדו  
בטוח!"

צחק היגואר "מה פתאום. הם בודאי לא  
יפחדו ממי."

"אתה רוצה לייעוך?" שאל הגשם "אני  
אחמש את עצמי ותראה איך הם מפחדים  
منי!"

הגשם הלך להתחמש ו אמר ליגואר "עכשו לך  
לשם ותקשי!"

היגואר התישב בסביבה כר שיווכל לשמע  
את האנשים. הגשם התחמש ונעשה ממש

חשור. באה רוח חזקה. קראו האנשים "הנה בא הגוף!" הגוף התקרב והתחיל לרדת בחזקה. האנשים נכנסו מיד הביתה.

כשהיגואר והגוף נפגשו שוב שאל הגוף "ראית יידי? ממי מפחדים וברחו מיד אבל לפניך אין להם פחד."

וכך זה גם היום. אנו מפחדים מגורם אבל לא מיגואר.

**כך אומרים האינדיאנים.**