

Gods Goedheid, nooit naer eisch door 's menschen mond verheeven,
 Heeft mij deez' morgen vroeg, uit den gewenschten schoot
 Van mijn veelwaardige en geliefde Bedgenoot',
 Een' Welgeschapen ZOON, zo 'k hoop in gunst, gegeven.

Mijn pligt gebiedt dat zulks mijn vrienden word geschreeven;
 Verblijd u, nevens mij, mijn zielevreugde is groot,
 Te meêr dewijl mijn Gaé, daer God zijn hulp haer boodt,
 Zich zeer welvaerend vindt, geen storm mijn spruit doet beeven.

Drie Dochters en een Zoon versieren thans mijn huis,
 Welk een geluk! daer God van tegenspoed en kruis
 Ons liefdrijk hoedt; ik loof zijn' naem met harte en tonge.

Vaerwel! Gods waekend oog leide u naer ziel en lijf.
 Geloof dat ik oprecht uw' vriend en dienaer blijf

CORNELIS C'NELISZOOM VAN HOOGEVEEN, DE JONGE.

*Leyden den 9. van
 Wijnmaend,*
 MDCCLXXII.